

Brents verhaal...

Ik ben Van Der Kelen Brent uit Gooik en ik ben 28 jaar. In februari 2019 had ik een ongeval tijdens het mennen (paard en koets).

Dit ongeval had heel grote gevolgen en veranderde mijn leven en dat van mijn familie compleet. Ik heb namelijk een dwarslaesie T12. Dit wil zeggen dat ik vanaf dit niveau volledig verlamd ben en nooit meer zal kunnen stappen en voor altijd in een rolstoel zal zitten. Dit was een zware klap in mijn leven, zeker als 23jarige. Maar ik wil niet bij de pakken blijven zitten, ik wil vooruit en iets maken van mijn leven! Opgeven staat niet in mijn woordenboek.

Voor mijn ongeval was ik heel sportief en deed ik aan atletiek. Ik heb jaren gelopen, heel wat uren en kilometers getraind en ook mooie resultaten behaald!

Van in het begin had ik in mijn hoofd dat ik opnieuw een sport wou beoefenen en ook zien hoe ver ik er in zou geraken. Zo ben ik bij het badminton terechtgekomen. Dit was wel een heel andere richting, maar ik vond het wel tof om iets totaal anders te doen. Nu train ik al een 3-tal jaar en heb ik er een doel van gemaakt om mij proberen te selecteren voor de Paralympische Spelen in 2028. Dit wordt geen makkelijk doel maar wel één dat mij vooruit gaat helpen in het leven, mij voldoening geeft en waarvoor ik alles zal doen!!

Er is natuurlijk ook een keerzijde. Ik zal heel veel moeten trainen en daarbij komt ook dat ik buitenlandse toernooien zal moeten spelen om me te kunnen selecteren en punten te krijgen voor de spelen! Dit zal ook heel wat kosten. Ik denk hierbij aan vliegtickets, hotelkosten, inschrijvingsgeld toernooien, materiaal,...!

Daarom ben ik enorm dankbaar (dit kan ik niet genoeg zeggen) dat Joggingclub Oetingen i.s.m. met tal van Oetingse verenigingen mij daarin mee wil steunen. Door de verschillende acties zullen mijn kosten draaglijker worden en zal ik misschien mijn doel kunnen bereiken! Superbedankt aan iedereen die zijn schouders onder dit project zet, superbedankt aan iedereen die zijn steentje bijdraagt en vooral superbedankt aan iedereen die in mij gelooft!! Ook al is het niet makkelijk en gaat alles niet zoals je zelf wilt, onthoud zeker: 'NEVER GIVE UP!!

Met de juiste mindset kom je al een heel stuk verder!

Aanloop naar Run To Go Olympic

Atleet Brent Van Der Kelen is -net als zijn familie- al jarenlang trouw lid van Joggingclub Oetingen. We hebben Brent leren kennen als een stille werkkraacht: hij is de man van weinig woorden, maar van des te meer (sport)daden. Zijn innerlijke kracht stuwt hem telkens naar uitzonderlijke prestaties. Een ijzeren discipline, een positieve mindset en een gouden hart tekenen hem helemaal.

Brent koestert een prachtige Olympische droom: hij wil als G-badmintonner deelnemen aan de Olympische Spelen in LA '28.

Deze sportieve droom verwezenlijken vergt van de atleet heel wat trainingsinspanningen, maar ook een gigantisch persoonlijk budget. Zo kost o.a. de verplichte deelname aan tal van internationale toernooien in de voorbereiding op LA '28 een klein fortuin.

Joggingclub Oetingen en Brent hebben daarom de handen in elkaar geslagen in het project 'Run to Go Olympic'. Zet volgende data alvast in je agenda:

We trappen af met een lentecarwash op 23 maart op het Kerkplein in Oetingen.

Op 29 juni '24 organiseert JC Oetingen samen met de andere Oetingse verenigingen een gezellig loopevent met culinaire kraampjes en een stomende afterparty. Be there!

De winst van onze klassieker *Dwars door Oetingen* (22^{ste} editie op 25 augustus 2024) gaat integraal naar het Olympische Project van Brent. U bent toch ook van de partij?

Momenteel staat de teller van onze actie op **2550euro** dankzij sponsoring door lokale ondernemers en veel mensen die het project een warm hart toedragen. De activiteiten die op onze kalender staan zullen hopelijk nog heel wat euro's opbrengen!

Olympische groeten

Brent & Tom

JC Oetingen	Gooik Sportief	SK Oetingen	Café 't Vijfde Wiel
Scouts Aurora Oetingen	Oud-Scouts Oetingen		Okra
VC 't Groenewoud	Oetingse Kookvrienden	Femma	
Oetingse Pentanqueclub	VZW Parochiale Werken		